

## Reisverslag Libanon 31/10 - 7/11/2015

Na onze reis naar Jordanië anderhalf jaar geleden waren we ervan overtuigd dat het Midden-Oosten het bezoeken meer dan waard is. Hun noorderburen, Syrië en Libanon, bezitten volgens onze Jordaanse gids heel wat schatten op gebied van natuur, cultuur en geschiedenis. Reizen naar Syrië zagen we niet zitten, om evidente redenen. Libanon dan? Rondneuzen op internet, wat praten in Brusselse Libanese restaurants, contact opgenomen met Buitenlandse Zaken. Doen!

Al snel kwamen we op internet Libanva tegen, Imad en Willemien, Nederlandstalige Libanees en zijn Nederlandse echtgenote. Het duurde niet lang of hun aanbod om 6 volle dagen Libanon te bezoeken, zeg maar een "best of", werd goedgekeurd: een mix van natuur, cultuur, geschiedenis, gastronomie, wijnproeven... Een aantal mails volstonden om alles te regelen. We hadden de keuze tussen een 3 of 4 sterrenhotel in Beiroet; voor een klein supplement nemen we Bayview, dat perfect zou gelegen zijn, met mooi uitzicht op een baai.

Zelf een rechtstreekse vlucht geboekt via internet: Brussel-Beiroet met Middle East Airlines. Heen en terug voor 440 euro p.p. Vier uur vliegen. De reis zelf betalen we een paar weken op voorhand op hun Nederlandse rekening.

Vanaf onze aankomst in Beiroet waren we meteen gerustgesteld: we zijn in goede handen. Onze gidsen zorgen voor alles en kennen de weg als hun binnenzak. De zes dagen die volgen verlopen op wiertjes. Afspraken en timing zijn perfect: we krijgen alle tijd om te bezoeken op ons tempo en de gidsen zijn steeds perfect op tijd.

Nog iets over het eten: we hadden op voorhand een beetje ervaring met de Libanese keuken, maar eerlijk gezegd, de eerste dagen waren verwarrend. Als je de namen van de mezze's niet ken kan je voor verrassingen komen te staan. En dat is niet negatief hoor. Je denkt dat je een dagschotel vraagt, maar je krijgt er van alles bij, een potje van dit, een kommetje van dat....zonder dat het aangerekend wordt. Prijzen in LL of USD. Over het algemeen is eten op restaurant niet echt goedkoop, eerder zoals in België, al moet je er soms 10% btw bijrekenen. In het begin controleer je of alles klopte, later niet meer omdat je vertrouwen krijgt. Op gebied van alcohol aan tafel is het ook niet duidelijk, sommigen hebben wijn of bier, andere niet. Je kan ook een soort karnemelk drinken met je maaltijd. Op den duur weet je waar ze alcohol serveren en waar niet. Het beste hebben we wel gegeten waar ze geen alcohol serveren...

De hoogtepunten van de reis zijn echt te talrijk om op te noemen. Elke bezoekdag had wel iets bijzonders. Absolute aanraders zijn wel Baalbek, de Cederbossen, de Bekaavallei (wijndomeinen), de souks in Sidon en Tripoli, de Wadi Qadishavallei (kloosters), het Beit ed-Dînepaleis...

En voelden we ons wel veilig tijdens ons verblijf? Eerst en vooral moeten we vaststellen dat de westerlingen met rust worden gelaten, er wordt niet aan je mouw getrokken om in een winkeltje binnen te stappen en ze nemen niet ongevraagd je hand om vliegensvlug een hennatattoo te zetten (al in Marrakesh of Tunis geweest?). Je ziet wel veel militairen en politie maar er hangt geen dreigende sfeer. Ik moet toegeven dat het nu in Brussel (november 2015) wel minder prettig vertoeven is met terreurdreiging 4. En ja, na ons bezoek is er een aanslag geweest in Zuid-Beiroet, in een wijk waar je best niet komt. Ik zou zeggen volg de gids en zij weten wel waar je best niet komt en waar je niets hoeft te vrezen, of toch niet meer dan ergens anders...

Eigenlijk, als je beslist om Libanon te bezoeken met Imad en Willemien, moet je je gewoon laten leiden en erop vertrouwen dat ze het allerbeste met je voor hebben en dat ze maar een ding wensen: dat je een mooi beeld krijgt van hun land en dat je naar huis trekt met een valies vol mooie souvenirs en ...nog een aantal andere dingen (ik heb zelfs 2 cederboompjes kunnen meenemen!).

Bedankt voor de fijn reis, Imad en Willemien en wie weet tot nog eens!